

BRIEF VAN DE DAG

Dat basisinkomen komt er niet met uitsluitend mooie woorden

'Gratis geld' verovert de wereld (AD 25-4). Als een rondreizende wereldgoeroe treedt Rutger Bregman op om het woord 'basisinkomen' te verspreiden. Hij wil zo meer mensen ervan overtuigen dat het een goed idee is. Mooie goeroe-ideeën over bijvoorbeeld spiritualiteit, liefde, vrede en gezond leven gaan altijd over de individuele mens. Centraal staat dan de vraag hoe je zelf beter kunt leven en daarmee de wereld mooier kunt maken. Het basisinkomen leent zich daar niet voor. Invoering gaat om een ingrijpende verandering van het socialezekerheids-

stelsel en een andere invulling van arbeid en arbeidsmarkt. En daar schuilt de zwakte in het betoog van Bregman. Het idee is geweldig. Maar hoe het basisinkomen in te voeren en wat daarvoor te doen, dat blijft bij hem achterwege. De enige weg is de politieke weg. Politieke partijen zullen het basisinkomen als nieuw uitgangspunt voor ons stelsel van sociale zekerheid moeten omarmen. De Vrijzinnige Partij heeft, als enige partij die kiest voor het basisinkomen, de gevolgen van de invoering in 2017 laten doorrekenen door het Centraal Plan Bureau. Dat laat zien

dat – met een heleboel mitsen en maren – invoering mogelijk is. Niet meteen morgen, maar wel zo dat er een vertrekpunt is om het te realiseren.

Stilzwijgen

In die discussie hult Bregman zich in stilzwijgen. Dat is alleen te begrijpen als je wil beperken tot het idee en geen vuile handen wil maken door deel te nemen aan het democratische proces waarbij gekozen moet worden. Dan is het veiliger in het buitenland utopische cause-rieën te verkopen.

Norbert Klein, voorzitter van de Vrijzinnige Partij en oud-lid van de Tweede Kamer.